

500. GROM – ARMOEDE IN BELGIË

- Zwart-witbeelden van een oude man die viool speelt
- Intro GROENE OMROEP
- In de studio. Presentatrice Relinde Baeten kondigt het thema van de reportage aan
- Interview met Karel Staes, buurtwerk Antwerpen. Er is ook veel verborgen armoede. Ook nieuwe armoede
- Zwart-witbeelden. Mensen op straat.
- Historische schets. Dit zijn geen arbeiders, dus niet georganiseerd. Deze mensen vallen buiten alles, geen sociale zekerheid. Er is wel een 4^e wereldbeweging
- Interview over de 4^e wereldbeweging, over het ontstaan ervan. O.a. Herman Van Breen en Mieke Van Dyck
- Zwart-witbeelden van opvang, daklozen... Getuigenissen van armen, daklozen
- Interview met mensen van de 4^e wereldbeweging over wat de vragen van de armen zijn
- Zwart-witbeelden. Oudere mensen aan een eettafel, een woning (BRT-archief). Een getuigenis uit "Weg met het onrecht"
- Een getuigenis van Mia. Zij ziet haar kinderen niet meer, die zijn bij haar ex, zij kon haar kinderen niet onderhouden, is uit huis gezet. Intussen is ze in contact gekomen met de 4^e wereldbeweging. Zij vertelt wat dat voor haar betekent.
- Zwart-witbeelden. Een rokende man... Getuigenis uit "Weg met het onrecht" over ongeschooldheid.
- Beelden van mannen die op straat eten zoeken in vuilnisbakken...
- Interview met een man die uit een arm gezin komt, zijn leven in instellingen heeft doorgebracht, over ongeletterdheid en zijn ervaringen met de 4^e wereldbeweging
- Zwart-witbeelden van krotwoningen. Een getuigenis uit "Weg met het onrecht" over huisvesting
- Interview met Marleen Van Pevenege van de 4^e wereldbeweging over de jeugd. Ondertussen een fotomontage.
- Interview met Herman Van Breen en anderen over de naam 4^e wereldbeweging
- Accordeonist met koor
- Aftiteling: Met dank aan: Karel Staes en Buurtwerk Kauwenberg Antwerpen Marleen Herman Michel, Mia, André, A.T.D. – 4^e wereld
- A.T.D. – 4^e Wereld
Victor Jacobstraat 12
1040 Brussel
- Zwart-witfoto's + commentaarstem
"Wij vechten voor mensenrechten"
- In de studio: Relinde Baeten: Armoede is meer dan alleen een gebrek aan inkomen. Armen moeten meer rechten krijgen. Agalev heeft hierrond verschillende voorstellen
- "Het recht op een gewaarborgd inkomen
Het recht op ontwikkeling

Het recht op gezondheidszorg

Het recht op een gewaarborgde huisvesting”

- Het Groene omroepblad
- Outro Agalev